

Mijn wereld – Jouw wereld

Mijn leven is een woonhuis
Ingericht door mij
Hier ben ik gelukkig
Hier voel ik mij vrij

Alles is voorspelbaar
Rustig, kalm en stil
Geen herrie of verrassing
Precies zoals ik wil

De wereld is daarbuiten
Ik ben hier alleen
De muur is dik en stevig
Niets komt erdoorheen

Soms als ik me goed voel
En ik heb goede zin
Dan open ik de ramen
En kijk de wereld in

Ik zie je naar me kijken
Je vriendelijk gezicht
Een glimlach en een knipoog
Dan gaat het raam weer dicht

Genoeg contact voor even
Meer verdraag ik niet
Ik ga weer snel naar binnen
Waar niemand me meer ziet

Mijn leven is een woonhuis
Ingericht door mij
Hier ben ik gelukkig
Hier voel ik me blij

Arwin Wels.